

17 januari tot 21 februari 2020, nr. 1

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velsbroek





2020 Goede voornemens

Het nieuwe jaar dient zich aan vol met verwachtingen en voornemens. Er zijn in mijn omgeving vrienden die geen specifieke voornemens hebben. Ikzelf heb ze nog niet, maar ga ze binnenkort invullen en op papier zetten, anders komt er niets van terecht. Zo wil ik eindelijk het fotoshop-programma Lightroom gaan beheersen. Een fietsvakantie moet er zeker in zitten. En ik wil me beter op het komende schaatsseizoen (2021) voorbereiden door meer te gaan racefietsen en hardlopen.

Ook is het goed even achterom te kijken wat je nu het afgelopen jaar hebt uitgespookt en of dat de voornemens van afgelopen jaar waren. We hebben weer gefietst na een lange periode, wat voor mijn dierbare een overwinning was. En hoog op het lijstje stonden: twee dagen fietsen door een mooi stukje Nederland met onze twee kleindochters en met mijn dochter schaatsen in Zweden, unieke gebeurtenissen. Ik volgde drie fotocursussen, zoals ik me voorgenomen had. Maar onverwachts kwamen er twee grote foto-opdrachten binnen, prachtig, maar niet voorgenomen.

Terugkijkend was het een intens jaar met een aantal onverwacht mooie activiteiten.

Negen keer leverde ik voor het Kerkblad een foto van de maand in. Ik heb ze opgezocht en hierboven nog even op een rij gezet. Ongemerkt werden de foto's uitgebreid met wat tekst. Een heel enkele keer kreeg ik er een mooie reactie op. Ik heb me voorgenomen komend jaar weer elke maand een foto aan te leveren.

Vragen!



Vragen lijkt gemakkelijk, maar menig een heeft ervaren dat het nog niet zo gemakkelijk is om te bedenken, wát je zult vragen, moet vragen, kunt vragen. Een andere zegswijze: dat één onwetende meer kan vragen dan duizend wijzen kunnen beantwoorden, illustreert de moeilijkheden van zowel het vragen als het antwoorden. Dat geldt voor gesloten vragen, die je alleen maar met ja of nee mag beantwoorden. Het geldt nog veel sterker voor open vragen – vragen die om verder gesprek vragen.

Lukas 2 beschrijft, hoe de twaalfjarige Jezus naar de tempel komt en daar in gesprek raakt met Schriftgeleerden, kenners van de bijbel en de traditie. Het verhaal vertelt, hoe hij naar hen luisterde. Hij is een leerling te midden van leraren. Hij luistert naar hen en stelt vragen die ingaan op wat hij heeft gehoord. Zo wordt het een echt gesprek, een goede verstand-houding over-en-weer, zo'n gesprek waarin beide goede verstanders desnoods zelfs aan een half woord genoeg hebben om de ander te verstaan en zichzelf goed begrepen te voelen.



Max Liebermann (1847-1935), *De twaalfjarige Jezus in de tempel*, 1879, olieverf op doek, 149.6 x 130.8 cm, Hamburger Kunsthalle, Hamburg

In zijn boek *The Chosen*, *De verkorenen*, beschrijft Chaim Potok herhaaldelijk, hoe in de joodse traditie de leerlingen in de Talmoedschool leren om bij het begrijpen van een bepaalde tekst eerst te zoeken, hoe talloze anderen de bedoeling van de tekst eerder hebben verstaan. Dan pas kom je zelf aan de beurt om te vragen of de tekst misschien toch nog anders kan worden verstaan dan de vele voorgangers hebben gedaan; dan pas kom je aan de beurt om vandaag jouw antwoord te beproeven. Dat is heel iets anders dan het beantwoorden van quizvragen, waaruit zou blijken dat je de slimste mens van de wereld bent. Het lijkt ook in de verste verte niet op de betwe-

terij van iemand die een ander alleen maar tot zwijgen, tot onderwerping wil brengen. Met zijn legendarische 'Vragen?! GEEN VRAGEN' heeft de Majoor Kees van Paul van Vliet legioenen recruten de pas afgesneden.

Allen die aan het gesprek in de tempel deelnemen, al is het maar door goed te luisteren, staan versteld van Jezus' inzicht, zijn verstandige opmerkzaamheid. Kennelijk ervaren allen, dat zijn vragen getuigen van goed begrip en dat zijn antwoorden werkelijk recht doen aan wat de tekst en de leraren laten horen. Daarbij valt op, dat in Lukas 2 niet wordt vermeld welke vraag welk antwoord kreeg. Er is geen concreet voorbeeld. Wat betekent dat?

Letterlijk vertaald zou je in het Grieks kunnen horen, dat ze allen 'in extase' waren; ze wisten niet meer hoe ze het hadden, het was een diepe ervaring van werkelijk communiceren, met-elkaar-zijn. Zijn dat de mooiste momenten in een gesprek – de momenten waarop vragen over onderwerpen overgaan in vragen naar de mens

zelf, de mens met wie je in gesprek bent? Is dat het punt waar deze vertelling om draait: dat de leraren in extase zijn om zo'n veelbelovende bijzondere leerling die ook hun eigen toekomst verandert?

'Wisten jullie niet, dat ik in de dingen van mijn Vader moest zijn?'; zal hij later zijn ouders vragen. Hoeveel vertrouwen, hoop en liefde spreekt uit die vraag, die een antwoord blijkt te zijn, vraag die de verbinding met zijn ouders in stand houdt en een nieuwe dimensie geeft.

Henk Reefhuis



Activiteiten

Kledingbeurs Velsbroek

Zoals u weet is op dinsdagochtend van 10.00 - 12.00 uur de kledingbeurs in het Kruispunt open. We verkopen daar dames-, heren- en kinderkleding en de opbrengsten daarvan worden verdeeld onder diverse goede doelen zoals Stem in de Stad, broodbankactie in Grote of Sint Bavo Kerk, opvang daklozen in Panama, hulp bij het bouwen van huizen in Nepal en kerstatenties voor de Boshoeck.

Op dinsdag kunt u ook kleding brengen; die moet wel schoon en heel zijn.

Ouderenochtend en wintersoep

Woensdag 22 januari hebben we weer een ouderenochtend in het kruispunt. We beginnen om half elf met koffie en hierna hebben we erwtensoep met als afsluiting een lekker toetje.

Iedereen is weer van harte welkom deze ochtend.

De kerk is open om kwart over tien.

Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken, tel. 023-5371131 of Gré Riedijk, tel. 023-5385216

Lezing Groen

Paul Noordermeer zal op 2 februari (datum onder voorbehoud) na de koffie in het Kruispunt vertellen over zijn initiatief. Hij heeft een duurzaam bedrijf dat lokale biologische producten van boeren en telers rondbrengt en thuisbezorgt in Noord-Holland. Hij doet dit vanuit zijn christelijke levenshouding. Hij is economie student en doet dit naast studie. Een voorbeeld van een duurzaam initiatief!

Meditatie

Inez Linthorst leidt ons in aandacht- en rustgevende meditatie. In het nieuwe jaar zal deze meditatiebijeenkomst elke eerste maandagavond van de maand zijn, van 19.30-21.00 uur. Dus op 3 februari, 2 maart, 6 april.

55+ groep

Dinsdagmorgen 4 februari is de volgende gespreksgroep van 10.15-11.30 uur. Elke eerste dinsdagochtend van de maand komen we bij elkaar. We bespreken bijbelverhalen en thema's onder leiding van ds. Vonkeman.

Activiteitencommissie Santpoort: winterse maaltijd

Op donderdag 13 februari 2020 is er de winterse maaltijd.

U bent welkom vanaf 11.30 uur.

Locatie de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk.

Voor de maaltijd en/of vervoer kunt u zich opgeven bij:

Marja Hirdes, tel 5372259 of Fija Borst, tel. 5375071.

De werkgroep activiteiten nodigt u van harte uit.

Alfacursus



Hart voor Velsbroek is opnieuw van plan om een alfacursus te organiseren: een gezellige en informatieve kennismaking met het christelijk geloof. Het vindt plaats in BuitenGewoon en begint op 5 februari, 18.45 uur inloop, 19.00 uur maaltijd. Als je belangstelling hebt, stuur een mailtje naar gerard.louwerse@gmail.com

Drie avonden over het boek openbaring



Maarten Luther kon er niet veel mee, met het bijbelboek Openbaring. 'Daarin staat dat je zalig bent als je je houdt aan wat erin gezegd wordt, maar niemand snapt wat er eigenlijk gezegd wordt'. Dit zal iedereen wel aan kunnen voelen die het boek

openslaat. Eruit rollen zegels, trompetten, schalen, een zevenkoppig beest uit de zee, een draak die op aarde wordt gesmeten, een vrouw met de maan onder haar voeten, een duizendjarig rijk en nog veel meer raadselachtige dingen. En dat alles in een wolk van rampspoed en ellende.

Toch heeft Openbaring door de eeuwen heen veel invloed uitgeoefend op het geloof en de cultuur. Denk alleen maar aan de gespannen eindtijdverwachting die veel bewegingen heeft geïnspireerd, tot en met het gezin dat laatst gevonden werd in Ruinerwold. Afgesloten van de buitenwereld wachtten ze op het einde der tijden. Onder leiding van Jean-Jacques Suurmond zullen we bij dit laatste boek van de Bijbel drie avonden stilstaan: op woensdag 12 februari, 11 maart en 1 april. Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur. Maximaal aantal deelnemers: 12. Meld je dus snel even aan bij ds. Vonkeman.

Kalender



Sacred dance



'Mediteren met het hele lijf', o.l.v. Corine Zwaan, elke 2e zaterdag van de maand (8 februari, 7 maart etc.). Kosten: 12,50 euro per keer (eerste keer gratis proberen). Om half 10 is er koffie, 10 uur beginnen, tot 12 uur.

Groen leven

Zondagmiddag 1 maart van 15.00 - 17.15 uur is er een bijeenkomst rond "**groen leven**". Deze ontmoeting tussen gemeentelieden en kerkenraden uit de regio is in de Pelgrimkerk en heeft een infomarkt, praktische workshops en een lezing van Kick Bras.

Wereldmaaltijd

Zondagavond 8 maart is de tweede **wereldmaaltijd** in het Kruispunt, m.m.v. Onder de Pannen, Diaconie, HW en de statushouders. Graag vieren we, op weg naar Pasen, ook met veel gemeenteleden dit onderlinge contact.



IEDERE WERELDBURGER ZOU DIT ELKE DAG KUNNEN ETEN BIJ DE HUIDIGE WERELDVOEDSELPRODUCTIE

Januari

- | | | |
|----|-------------|--|
| 21 | 10.00-12.00 | Kledingbeurs, Kruispunt |
| 22 | 10.30 | Ouderenochtend met erwtensoep, Kruispunt |
| 28 | 10.00-12.00 | Kledingbeurs, Kruispunt |

Februari

- | | | |
|----|--------------|--|
| 2 | na de dienst | Lezing Groen, Kruispunt (datum onder voorbehoud) |
| 3 | 19.30-21.00 | Meditatie Inez Linthorst, Kruispunt |
| 4 | 10.00-12.00 | Kledingbeurs, Kruispunt |
| 4 | 10.15-11.30 | 55+ groep, Kruispunt |
| 5 | 18.45 | Start Alfacursus, BuitenGewoon Velsbroek |
| 8 | 9.30-12.00 | Sacred dance, meditatie, Kruispunt |
| 11 | 10.00-12.00 | Kledingbeurs, Kruispunt |
| 12 | 19.30-21.30 | Openbaringen, Kruispunt |
| 13 | 11.30 | Winterse maaltijd, ontmoetingsruimte dorpskerk |
| 18 | 10.00-12.00 | Kledingbeurs, Kruispunt |
| 22 | 10.30 | Ouderenochtend en wintersoep, Kruispunt |
| 25 | 10.00-12.00 | Kledingbeurs, Kruispunt |

Maart

- | | | |
|----|-------------|-------------------------------------|
| 1 | 15.00-17.15 | Groen leven, Pelgrimkerk |
| 2 | 19.30-21.00 | Meditatie Inez Linthorst, Kruispunt |
| 3 | 10.00-12.00 | Kledingbeurs, Kruispunt |
| 7 | 9.30-12.00 | Sacred dance, meditatie, Kruispunt |
| 8 | nrb | Wereldmaaltijd, Kruispunt |
| 10 | 10.00-12.00 | Kledingbeurs, Kruispunt |
| 11 | 19.30-21.30 | Openbaringen, Kruispunt |
| 17 | 10.00-12.00 | Kledingbeurs, Kruispunt |
| 24 | 10.00-12.00 | Kledingbeurs, Kruispunt |
| 31 | 10.00-12.00 | Kledingbeurs, Kruispunt |

April

- | | | |
|----|-------------|-------------------------------------|
| 1 | 19.30-21.30 | Openbaringen, Kruispunt |
| 6 | 19.30-21.00 | Meditatie Inez Linthorst, Kruispunt |
| 11 | 9.30-12.00 | Sacred dance, meditatie, Kruispunt |



fotos van: ouderen kerstviering, IJmuider mannenkoor, samen-zang, Kerstvieringen etc.

Bij de kerkdiensten

(aanvang 9.30 uur tenzij anders vermeld)

19 januari - ds. Leon Rasser

26 januari - ds. Peter Verhoeff

2 februari - ds. Marianne Vonkeman, na afloop workshop met Peter Noordermeer (zie elders)

9 februari - ds. Marianne Vonkeman

11 februari 15.00 uur - avondmaalsviering in de Hofstede

16 februari - ds. Aart Mak

23 februari - ds. Kick Bras

Woensdag 26 februari 19.30 uur - aswoensdagviering

Terugblik

Het waren weer vrolijke en volle kerstvieringen. Zoveel mensen zetten zich ervoor in, koster, lectoren, chocomelkschenkers, kerstboomoptuigers, liturgiemakers, zangers en musici, teveel om op te noemen. Heerlijk! Het is altijd feestelijk om zoveel uitgevlogen tieners en twintigers, vaak met aanhang, weer even terug te zien bij deze vieringen. Dank, dank, voor iedereen die meezong en meehielp.

Kruispunt 25 jaar!

In 2020 hebben we ons kerkgebouw 25 jaar in gebruik. Dat vraagt om wat speciale feestelijkheden. Datzelfde jaar werd Ben de Boer bij ons bevestigd als predikant. Hij zou zijn ambtsjubileum graag bij ons vieren. Dus dat gaan we doen, op 6 september. Het leek ons een leuk idee om dat gelijk een reünieviering te maken. Daarvoor hebben we namen en adressen nodig van kerkgangers die er destijds waren, van kinderen die Ben gedoopt heeft, mensen die hij getrouwd heeft, enzovoorts. Graag enkele mensen van het eerste uur die daarbij willen helpen! Een speciale glossy voor het dorp leek ons ook een mooi plan, een kleine redactie is er al voor gevormd. En natuurlijk een oecumenische viering met de parochie. Als je ook mee wilt denken, plannen maken, ideeën uitwerken, of andere suggesties hebt, laat het weten!

Kunstcommissie gezocht

De beheerscommissie heeft de kerkenraad gevraagd of we één van de wanden van de kerkzaal niet af en toe kunnen gebruiken om één of meerdere kunstwerken op te hangen. Iets dat past bij de kerkzaal en bij het liturgisch gebruik. We denken met name aan de periodes voor Pasen en Kerst. Wie zou het leuk vinden om daarover mee te denken en plannen? Graag even melden bij Marianne.

Persoonlijk

Hartelijk dank voor vele kerstkaarten en goede wensen die wij ontvingen. Dat doet een mens goed. En het kerstpakket natuurlijk! Ik heb genoten van de vieringen en de ontmoetingen van de afgelopen tijd. Deze januarimaand is ook bijzonder. Onze kleinzoon Joris Cornelis werd op 2 januari geboren, dochter en kleinzoon maken het prima. Blij en dankbaar dat dit weer gezond en wel gebeurd is!

*Met een hartelijke groet,
Marianne Vonkeman*

In Memoriam Rinus Bosman

Marinus Hendrik Bosman overleed in alle rust op 18 december. Hij was 86 jaar oud en moe van het leven. Ik leerde hem kennen toen hij nog met zijn vrouw Minie in de Hofstede woonde. Na haar dood in 2012 ging het achteruit met Rinus, hij kreeg een zwaar toeval en herstelde daar niet goed van. Zijn enige zoon Huib, diens vrouw en kinderen, verzorgden hem trouw. De laatste twee jaar woonde hij in Breezicht. 40 jaar werkte hij voor de PEN en musiceerde hij op zijn geliefde Waldhorn. Vrijgevigheid en trouw kenmerkten hem. Maar hij was geen gemakkelijke man voor zijn gezin. Nu weten we meer over autisme en welke gevolgen dat kan hebben voor jezelf en voor je naasten. Maar dat inzicht ontbrak hem. Hij bleef een mengsel van kinderlijke zachtheid en harde angstige geslotenheid. Gelukkig waren er familieleden en mensen om hem heen die hem door alles heen zeer toegewijd bleven. In die kring hebben we op 23 december afscheid van hem genomen met de woorden van psalm 131: Ik heb mijn ziel tot rust gebracht als een kind op de arm van zijn moeder.



Marianne Vonkeman

In Memoriam Aaltje Hoff

Aaltje Hoff-de Vries overleed op 11 december, in het bijzijn van haar man en haar kinderen. Ze had zich er mee verzoend dat ze sterven zou, al vond ze 71 jaar veel te jong: er was nog zoveel leven te leven! Ze wilde haar zeven kleinkinderen zien opgroeien, haar tuin in Putten bijhouden, schilderen, fluit spelen, meewerken in het gevangenispastoraat, en liefst ook nog wat Hebreeuws blijven doen. Toen ik haar vroeg wat zij haar levensmotto zou noemen, aarzelde ze niet: doe wat je kunt! En dat deed ze haar leven lang. Ze was erg actief in de beginjaren van het Kruispunt, als ouderling, in kringwerk, in de muziek. Hans Hovius, die veel met haar samenwerkte, componeerde een speciaal lied voor haar gedachtenis. Onze eerste dominee Ben de Boer vertelde dat Aaltje betrokken was bij zijn eerste bevestiging als predikant, bijna 25 jaar geleden. Tot voor kort speelde ze nog in ons muziekcombo, tot haar hersentumor het onmogelijk maakte. Eigengereid, vol plezier verpleegster, zorgde ze zelf voor haar twee zonen toen haar huwelijk onhoudbaar bleek. Geluk vond ze met Henk, die ook twee zonen meebracht. Ze streed tegen kanker, overwon twee keer maar uiteindelijk was het op. In een drukbezette kerk namen we op 17 december afscheid van haar, met veel warme woorden en verdrietige, dankbare mensen. De woorden van Prediker 3 wilde ze laten klinken: 'er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Geniet van het goede dat God je gegeven heeft'. Haar nagedachtenis moge tot zegen zijn voor allen die haar lief waren.



Marianne Vonkeman

Kerkrentmeesters

Wel eens aan een legaat gedacht ?

In 2018 hebben we driemaal van een overleden gemeentelid een legaat mogen ontvangen. Ook in 2019, in december, hebben we een aanzienlijke gift gekregen uit de nalatenschap van Evelien Grootes-Korf, overleden op 7 augustus 2018. Daar zijn we dankbaar voor. Naast het bedrag dat we krijgen, spreekt er immers ook een betrokkenheid met onze gemeente uit en dat vinden we erg waardevol.

Wilt u meer weten over deze vorm van betrokkenheid met uw kerk, ook na uw overlijden? We komen graag bij u langs om u meer te vertellen over de mogelijkheden en wat er dan geregeld moet worden.

Kerkbalans-2020 gaat van start!



Als u dit leest staat de actie op het punt te starten: van 18 januari t/m 1 februari wordt er weer een beroep op u gedaan om een toezegging te doen voor uw financiële bijdrage aan de kerk. U heeft het in het kerstnummer van ons kerkblad misschien al gelezen, het thema dat we dit jaar hebben gekozen is 'Kerk zijn we samen'. Samen in Velsbroek, samen in Santpoort, maar ook samen in Santpoort + Velsbroek. De gemeente krimpt, de aanwas stopt en het aantal vrijwilligers slinkt, het heeft grote voordelen om ook als twee wijken meer dan we nu doen, gezamenlijk op te trekken. Als kerkenraden, bij activiteiten, bij beleidsvorming. En daar zitten ook positieve kanten aan.

Als u in het verleden heeft aangegeven dat we via de e-mail 'langs mogen komen', dan heeft u waarschijnlijk op dit moment al bericht gehad. Dit geldt inmiddels voor bijna 60% van onze adressen, dat scheelt bezoekwerk en papier. En anders komen we de komende week bij u langs met de bekende envelop met een brief van de kerkenraden, dit keer in Santpoort en Velsbroek dezelfde. En het bekende toezeggingsformulier en natuurlijk een folder, die dit jaar ook in beide wijken gelijk is. Voor de Trouw-lezers onder u zal die herkenbaar overkomen! We hopen ook nu weer op uw medewerking en betrokkenheid, want 'Gods liefde is gratis, maar de rest moet betaald worden'.

Namens de
kerkrentmeesters,
Gerrit Out,
tel 0629-047097



© Tekening: Pieter Geenen.

Santpoort



De hr. en mw. Kuiper - de Vries, in december 60 jaar getrouwd, trakteerden ons na de kerkdienst bij het koffiedrinken. Hartelijk gefeliciteerd en dank voor de lekkernij!



De dames Koopman, Fenijn en Van de Kop zijn blij met de autorijdienst. Hier wachten ze op het bankje in de Dorpskerk. En terecht, het is fantastisch dat er altijd weer vrijwilligers zijn, ook weer in 2020, die oudere gemeenteleden op willen halen. Daarom, hartelijk dank, niet alleen namens deze drie vrolijke dames, maar namens ons allemaal.



De ontmoetingsruimte is (bijna) klaar! Het plafond is deels bekleed met geluidswerende platen, er is vilt op twee wanden geplakt, en achter het wandkleed zijn ook geluidsabsorberende platen aangebracht. En we zijn weer helemaal bij de tijd met twee sfeervolle aureool-lampen en een ander kleurtje op één van de wanden. Dank aan de vrijwilligers die hieraan hebben meegeholpen. Daarmee is het project bijna afgerond: de zaal is gezelliger en vooral geluidsvriendelijker geworden. In de keuken komen binnenkort nog een aantal aanpassingen. Zodat alles functioneler wordt en de inventaris een logischer plekje krijgt. Wordt dus nog vervolgd.

Kinderkerstfeest Dorpskerk gezamenlijk met 'de Naald'





Terugblik

De advents- en kersttijd liggen al weer even achter ons. Kerst is op verschillende wijzen voluit gevierd. De kinderkerstviering werd voor het eerst samen met de Rooms-Katholieke Kerk voorbereid en uitgevoerd. Na een wandeling met lichtjes door de straten van Santpoort stroomde de Naaldkerk vol met kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden, en kon gezamenlijk het kerstfeest worden gevierd. Later op de avond was er in onze kerk de kerstnachtdienst waaraan de cantorij meewerkte en de volgende ochtend kwamen we (opnieuw) bij elkaar om te vieren dat het Licht de wereld is binnengestroomd.

Hartelijk dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de vieringen. Er is heel veel werk voor verzet. Van liturgische bloemschikkingen tot het optuigen van de kerstboom, van zingen en musiceren in de dienst tot het voorbereiden van de kerst voor de kinderen, van het verzorgen van liturgieën tot het maken van kerstgroet-kaarten – velen hebben zich ervoor ingezet. Dank!!

Als u dit leest, is de eerste zondagse kerkdienst van 2020 al achter de rug, en we hebben elkaar het goede toegewenst voor het nieuwe jaar. Op moment van schrijven ben ik deze dienst aan het voorbereiden. Ik wil het gaan hebben over hoe je terug kijkt op je leven en op datgene wat je hebt meegemaakt. Mijn inspiratie daartoe haal ik uit mijn verhuizing op 17 december en alle gebeurtenissen daaromheen. Ik heb nooit geweten met hoeveel emoties een dergelijke verandering gepaard kan gaan. Tijdens het opruimen van de zolder in mijn oude huis is mijn hele leven door m'n handen gegaan: van mijn schoolschriftjes van de lagere school via mijn trouwjurk, babykleertjes en rammelaars van mijn kinderen, dagboeken en elpees naar meer recente herinneringen... Je ziet tijdens dat opruimen hoe het leven voorbij gevlogen is. Het maakte me weemoedig en wat melancholisch. Maar ik realiseerde me plots dat ik er ook op een andere manier naar kon kijken: met dankbaarheid en vreugde over zoveel mooie kostbare momenten en periodes in mijn leven. Het lied van Huub Oosterhuis kwam in me op:

'Blijf niet staren op wat vroeger was,
sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen,
het is al begonnen, merk je het niet?'

Dat wil ik ook u meegeven in de kerkdienst van 5 januari: op verschillende manieren kun je terug kijken op datgene wat je hebt meegemaakt. Je kunt vaak alle kanten op met je herinneringen. Van je herinneringen kun je een verdrietig levensverhaal maken, maar ook een hoopvol of een krachtig levensverhaal. Zelfs bittere tranen kunnen parels van hoop worden. In veel hebben we een keuze. En de Eeuwige wil steeds weer iets nieuws met ons beginnen...

Op 27 december is op 99-jarige leeftijd Maria Cornelia Bink - van der Linden overleden. Mw. Bink leerde ik kennen toen ze begin 2018 was opgenomen in de Wildhoef te Bloemendaal, waar ze moest revalideren vanwege een breuk in haar bekken. Het leek er toen al op dat ze niet meer thuis zou kunnen wonen. Maar zelf was ze het daar niet mee eens. Ze miste haar huis, haar straat, mensen die langs liepen. Het viel me op hoe scherp en duidelijk ze alles kon verwoorden, en hoeveel energie en pit ze had.

Mw. Bink – van der Linden laat kinderen, klein- en achterkleinkinderen achter. Op donderdag 2 januari is er stil gestaan bij haar lange leven, op Westerveld te Driehuis.

Vooruitblik

Op enkele dingen wil ik extra uw aandacht vestigen. Zo wordt er steeds meer samengewerkt met het Kruispunt. De kerkenraden zullen een paar keer dit jaar met elkaar vergaderen. En rond het thema 'Groene kerk' gaan we gezamenlijke activiteiten ondernemen.

Maar ook met de Naaldkerk doen we dingen samen. Ik noemde al de gezamenlijke kinderkerstviering. En in onze kerkdienst van 19 januari komt het Naaldkerkkor zingen. Een kleine week later staat er weer een overleg gepland met elkaar. Donderdag 13 februari bent u allen welkom bij een winterse maaltijd! U hoort te zijner tijd meer hierover.

Tot slot

Wat heb ik veel kaarten van u mogen ontvangen, met goede wensen voor de kersttijd, het nieuwe jaar, en onze nieuwe woning. Ik wil u daarvoor heel hartelijk bedanken, het heeft me heel goed gedaan!

*Een hartelijke groet!
Gilda Polderman*

Vertrouwenspersonen voor Santpoort en Velsbroek

Het afgelopen jaar hebben de wijkkerkenraden van Velsbroek en Santpoort zogenaamde vertrouwenspersonen gezocht en gevonden. Dit hebben we gedaan omdat we het noodzakelijk vinden dat er een aanspreekpunt is in het geval we als kerkelijke gemeenten worden geconfronteerd met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Een moeilijk en beladen onderwerp, wat gelukkig geen dagelijks onderwerp is. Maar daarom extra belangrijk om geregeld te hebben: wat doen we als kerkenraad als we hiermee geconfronteerd worden? Hoe bieden we hulp en zorgen we voor ondersteuning van de benadeelde?

Voor dat laatste spelen vertrouwenspersonen een belangrijke rol. Zij helpen bij het verwerken, maken van afwegingen over het al dan niet indienen van een klacht, het 'doorlopen' van de klachtenprocedure en het behouden of hervinden van een plaats in de geloofsgemeenschap.

Hierna stellen zij zich beide aan u voor. Wilt u meer weten, de PKN heeft een brochure gemaakt met een uitgebreid protocol. Dit protocol en de folders met o.a. handreikingen voor benadeelden en klachtenafhandeling, zijn te vinden op onze website via www.pg-spvb.nl/misbruik en op papier te bestellen via www.protestantsekerk.nl/webwinkel of telefoonnummer (030) 8801880.

Ook in de colofon van het kerkblad, op de achterpagina, vindt u de verwijzing naar onze vertrouwenspersonen en de informatie.

Vertrouwenspersoon voor de wijk Velsbroek: ds. René van der Rijst.

Hij stelt zich hier aan u voor: 'Sinds 2000 alweer ben ik predikant van de Protestantse gemeente van Haarlem-Noord en Spaarndam. Met veel plezier. Het mooie van een kerk vind ik, altijd opnieuw, dat het mensenwerk is. Werk met mensen, voor mensen.



Soms is dat spannend, gaat het anders dan je denkt - precies omdat het mensenwerk is. Daarin een eindje - of een heel eind - met mensen meelopen, mee mogen lopen, dat is mooi werk.

En verder: ik ben inmiddels 55 jaar, getrouwd, vader van drie kinderen, waarvan er nog één thuis woont.'

Contactgegevens: e-mail: renevanderrijst@kpnplanet.nl
telefoon: 023 - 529 94 50



Vertrouwenspersoon voor de wijk Santpoort: ds. Juup van Werkhoven – Romeijn

Na een (bachelor) studie Bedrijfs-economie heb ik ruim 15 jaar gewerkt als informatie-analist en (organisatie) adviseur in wat we nu de ICT noemen. Op mijn veertigste ben ik theologie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam en aan Yale University. Mijn kerkelijke opleiding heb ik afgerond in Leiden.



Ik ben gemeentepredikant geweest in Zeist, in de Nederlandse Kerk in Londen en in Edam. Als predikant ben ik mij altijd blijven interesseren in beleid en organisatie. In Zeist ging het om beleid om het prachtige monumentale kerkje ook een culturele functie te geven. In Londen heb ik me samen met de kerkenraad sterk gemaakt voor de oprichting van het Dutch Centre en in Edam vroeg het afstoten van een kerkgebouw en de pastorale begeleiding daarvan veel aandacht. Daarnaast heeft (kerk) muziek en poëzie mijn hart. In het kader van de permanente educatie volgde ik van 2013-2015 de opleiding tot interim predikant in de PKN. Per 1 juni 2016 ging ik met vervroegd emeritaat, met de bedoeling om als interim-predikant part-time aan de slag te gaan. En toen kwam Bloemendaal op mijn pad: sinds 1 december 2016 ben ik voor 50% van de werktijd werkzaam in de gemeente. De focus van mijn werk ligt bij pastoraat en ouderen. Ik ben getrouwd met Jaap, we hebben drie kinderen en drie kleinkinderen.

Contactgegevens: e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com
telefoon: 06 - 2304 2861

Groene stappen, samen een Groene Kerk

Door Armande van Doesburg



*Groene stappen & duurzaamheid staan voor keuzes die te maken hebben met bewustwording van, goed zorgen voor en de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en de planeet met al wat daarop leeft. In de bijbel komt dat vaak terug. Kijk maar eens in de **Groene Bijbel** waar alle teksten die hier mee te maken hebben groen gearceerd zijn. Welke stappen kun je zelf maken die bijdragen aan dit rentmeesterschap en zorgen voor een florerende planeet? In deze maandelijkse column staan we daarbij stil...*

Werkgroep Groene Kerk

De werkgroep probeert laagdrempelig gemeenteleden te stimuleren in de bewustwording van duurzaamheid toepassen in je dagelijks leven. Op dit moment organiseren we een aantal groene lezingen van 30 minuten na de dienst en het koffie drinken om de maand op zondag. Op **2 februari** (onder voorbehoud) organiseren we een **tweede lezing** over **hoe je lokaal kan eten** van boeren en telers uit Noord Holland. Direct na de kerkdienst in het **Kruispunt** bent u van harte welkom. Paul Noordermeer zal dan komen uitleggen wat er mogelijk is.



Terugblik op de eerste groene lezing: Plenty Food & plantaardige ontwikkelingshulp

Door Jos Wietses; voorzitter Stichting Plenty Food Nederland

Wereldwijd zijn er meer dan 800 miljoen mensen die chronisch honger hebben. Dit staat in schril contrast met de toenemende vleesconsumptie in de wereld. Voor elke kilo vlees wordt gemiddeld 7 kilo plantaardig voedsel (waaronder graan, maïs en soja) gebruikt. Dit is dus eten dat ook direct door de mens gegeten had kunnen worden. Daarom zamelt Stichting Plenty Food nooit geld in voor koeien, kippen of varkens, maar alleen voor efficiëntere plantaardige fruitboom- en moestuinprojecten waar meer monden mee gevoed kunnen worden. Naast het ondersteunen van projecten, die licht en vrede brengen naar onze hongerende medemens, willen wij mensen informeren over de oorzaken van honger en armoede. Wij willen bewustwording creëren over hoe ons consumptiegedrag kan bijdragen aan zowel het probleem als de oplossing.

Laat ons als volgers van Christus opstaan tegen het onrecht dat de mensen in armoede en honger wordt aangedaan. Eerlijk delen is pas fijn 😊. Laten we vrede zaaien zodat we geen haat zullen oogsten.

Wilt u graag meer informatie over dit onderwerp dan kunt u ons altijd mailen op info@plentyfood.nl.

Mocht u ons werk een warm hart toedragen dan kunt u ons steunen door een gift over te maken naar NL92TRIO0338626352 ten name van Stichting Plenty Food Nederland te Velsbroek. Als u wilt kunt u voor uw gift een specifiek project uitkiezen. Zie voor de actuele projecten onze website: <https://plentyfood.nl>
Geraadpleegde bronnen: plentyfood.nl, travelcoop.wordpress.com



Bedankt!

Begin december 2019 waren we zestig jaar getrouwd. We zijn dankbaar dat we dit jubileum hebben kunnen vieren. Het geloof heeft ons altijd een grote ruggensteun gegeven. Gedurende al die jaren merk je hoe belangrijk het voor je is om in de Kerk uitleg te krijgen over de Bijbel, het boek waar mensen zich al meer dan tweeduizend jaar mee bezighouden. Nog altijd zetten veel mensen zich in voor de Kerk, we zouden ze niet willen missen. Het "instituut Kerk" verdient een ereplaats in de samenleving, we hopen dat velen dat ook zo ervaren.

Bedankt voor alles, Huug en Netty Kuiper

Van de Diaconie

De opbrengsten van de collecten in november 2019:

	Dorpskerk	't Kruispunt
ZWO (Kerk in Actie)	237,40	133,86
Hulp aan Dorpskerken	105,71	71,95
Diaconie	281,60	147,20
Kerk	491,28	320,80

Gift voor de Diaconie NN 25,--

Met vriendelijke groet, mede namens de diakenen,
Hans Kusters

Feest van de Geest 2020: 'In vuur en vlam'.

In mei 2020 vindt tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren weer het Feest van de Geest plaats. In acht kerken zullen kunstenaars een nieuw gemaakt werk tonen rond het thema: 'In vuur en vlam'. Gedurende zes middagen zijn de kerken open voor deze exposities van hedendaagse kunst. Het is de derde keer dat dit tweejaarlijkse evenement in onze regio plaatsvindt.



De betrokken kerken en kunstenaars zijn:

Bavo Grote Markt, met Margot Berkman;	https://www.margotberkman.nl/
Bavo Leidsevaart, met Simone de Groot;	https://www.simonedegroot.nl/
Dorpskerk Santpoort, met Mariette Meijers,	i.s.m. zangeres Machteld van de Putte; http://www.mariette-meijers.com/
Mariakerk, met Mathilde Renes;	http://www.mathilderenes.com/
Fonteinkerk, met Dané Vonk;	http://www.danevonk.nl/
Immanuelkerk, met Peet Verrijn Stuart;	https://peetverrijnstuart.nl/contact/
Pelgrimkerk, met Jeannette Eisses;	https://www.jeannetteeisses.nl/
Wilhelminakerk, met Mariska Pisas;	http://www.mariskapisam.com/

De manifestatie vindt plaats van Hemelvaartsdag tot en met Pinksteren, 21 mei tot 1 juni 2020. De expositiedata zijn steeds van 13.00 tot 17.00 uur:

- Donderdag 21 mei (Hemelvaart)
- Zaterdag 23 mei
- Zondag 24 mei
- Zaterdag 30 mei
- Zondag 31 mei (Eerste Pinksterdag)
- Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)
- De afsluiting is op maandag 1 juni om 17.30 uur (kleine vesper, soep- en broodmaaltijd)

De bijeenkomst, waarin het Feest van de Geest in onze regio wordt geopend door de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, vindt plaats op dinsdag 19 mei, 's middags 16.00 - 18.00 uur in de plebanie van de Bavo aan de Leidsevaart, nr 146. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Kinderkerstfeest

Voor het eerst was er een gezamenlijke, oecumenische kinderkerstfeest. Sinds september zijn Martine en ik bezig geweest met de organisatie daarvan, samen met een aantal vrijwilligers in de Naaldkerk. We hebben een lichtjesticht gehouden van de Dorpskerk naar de Naaldkerk, mede dankzij de extra glazen potjes was het een groot succes. De Naaldkerk zat vol, dik 270 liturgieën zijn er uitgedeeld. Natuurlijk was het anders dan in ons eigen kerkje maar we kijken positief terug op de dienst. In januari gaan we samen evalueren.

Let op! Op de laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst! Dus niet op: 26 jan – 23 feb – 29 mrt – 26 apr – 31 mei – 28 juni.

Lebjib

Ook in 2020 gaan ds. Gilda Polderman en ik verder met Lebjib. We gaan nog vier avonden organiseren met als thema 'Christendom'. Dan hebben we alle drie de monotheïstische religies gehad. De avonden zullen in het voorjaar worden gehouden, de kinderen worden daar over geïnformeerd. Er is natuurlijk altijd nog plek voor meer tieners!

Tot ziens!

Joyce Schipper-Out

06-18192077 of via joyce.schipper@ziggo.nl

Iedere maand organiseert de kindernevendienst van De Protestantse Gemeente Santpoort:

Kinderkerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen

Luisteren naar
bijbelverhalen

Bidden

Zingen

Knutselen en spelen



Wanneer: 2 feb – 1 mrt – 5 apr – 3 mei – 7 juni
Waar: In het dienstencentrum naast de Dorpskerk
Tijd: Aanvang 10.00 uur

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk.
Op de overige zondagen is er 'gewone' kindernevendienst
(behalve op de laatste zondag van de maand)

Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com



Tussentijds verslag van de Commissie Kerk in Actie voorheen ZWO-commissie

Na ons tussentijds verslagje van oktober – waar overigens een regel tussenuit was gevallen – is er veel gebeurd.

Voor Docenten voor Afrika bracht u € 542 bijeen. Vorig jaar was dit over een heel jaar € 298. Dus een prachtig resultaat waarvoor heel veel dank. Vorig jaar kregen we echter meer gelden binnen via de collecten, dus het wordt nog even spannend of we onze toezegging halen. Maar toch een heel mooi bedrag.

En wat nu nog het mooiste is? Tot en met half oktober ontvingen wij voor Kerk in Actie aan algemene giften € 757,50 en na half oktober tot nu toe € 786. En dat geeft de Commissie Kerk in Actie nog meer moed en reden tot dankbaarheid. We zijn er weliswaar nog niet, maar we zijn wel heel goed op weg – Samen op Weg – om ook hier onze doelstellingen te halen. Ook deze gevers onze hartelijke dank en we hopen in januari 2020 te kunnen publiceren hoe we het jaar hebben kunnen afsluiten.

En u weet: Het IBAN nummer voor ons werk is NL 42 INGB 0001 7555 28 t.n.v. Dia Prot Gem Santpoort-Velserbroek inz ZWO Comm.

Commissie Kerk in Actie/Herman Westerhoud, penningmeester



Bijbelleesrooster 17 januari tot 21 februari

Januari

vrijdag	17 januari	Jesaja 60:15-22	Eeuwig licht
zaterdag	18 januari	Jesaja 61:1-11	Jubeljaar
zondag	19 januari	Jesaja 62:1-12	Naamsverandering
maandag	20 januari	Psalm 96	Nieuw lied
dinsdag	21 januari	Spreuken 1:1-19	Wees geen meeloper
woensdag	22 januari	Spreuken 1:20-33	Wijs wijsheid niet af
donderdag	23 januari	Spreuken 2:1-22	Bron van wijsheid
vrijdag	24 januari	Matteüs 4:1-11	Woestijnreis
zaterdag	25 januari	Matteüs 4:12-25	Startpunt
zondag	26 januari	Psalm 139:1-12	Loving Father is watching you
maandag	27 januari	Psalm 139:13-24	Intieme relatie
dinsdag	28 januari	Spreuken 3:1-20	Onderwijsheid
woensdag	29 januari	Spreuken 3:21-35	Leven zonder angst
donderdag	30 januari	Spreuken 4:1-13	Wijs met wijsheid
vrijdag	31 januari	Spreuken 4:14-27	Bewandel de goede weg

Februari

zaterdag	1 februari	Psalm 149	Muziekfestival
zondag	2 februari	Matteüs 5:1-12	Het echte geluk
maandag	3 februari	Matteüs 5:13-26	Wet met evangelie
dinsdag	4 februari	Matteüs 5:27-37	Hard voor jezelf ...
woensdag	5 februari	Matteüs 5:38-48	... mild voor anderen
donderdag	6 februari	Deuteronomium 28:1-14	Zegen
vrijdag	7 februari	Deuteronomium 28:15-26	Vloek
zaterdag	8 februari	Deuteronomium 28:27-44	Zinloos zwoegen
zondag	9 februari	Deuteronomium 28:45-57	Ellende voor wie zich van de HEERafkeert
maandag	10 februari	Deuteronomium 28:58-69	Wees gewaar schuwd ...
dinsdag	11 februari	Psalm 31:1-14	Paria in nood
woensdag	12 februari	Psalm 31:15-25	Veilig bij de HEER
donderdag	13 februari	Deuteronomium 29:1-14	Verbonden
vrijdag	14 februari	Deuteronomium 29:15-28	God duldt geen andere goden naast zich
zaterdag	15 februari	Deuteronomium 30:1-10	Er is altijd een weg terug
zondag	16 februari	Deuteronomium 30:11-20	Kies
maandag	17 februari	Psalm 18:1-16	Een gebed met grote gevolgen
dinsdag	18 februari	Psalm 18:17-35	Wederzijdse trouw
woensdag	19 februari	Psalm 18:36-51	God maakt je sterk
donderdag	20 februari	Exodus 1:1-14	Bang voor aansluiting-problemen
vrijdag	21 februari	Exodus 1:15-22	Verlos-kundigen

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds HEERLIJK GEBAK

BOEKELAAR
beauty & wellness



Schoonheidssalon | Massages | Huidverbetering | Ontharing
| Gezichtsbehandelingen www.beauty-wellnessboekelaar.nl
| Terrasweg 39K, Santpoort noord | 06-33373598



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

DONKEN
Liftadvies

R.J.H. (Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsersbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties • roltrappen • rolpaden • gevelonderhoud

LUVU
Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl

Saskia M. E. van het Schip



natuurgeneskundig fytotherapeut

Je wilt je beter gaan voelen?
Dat kan, op eigen kracht, met hulp van
kruiden! Voor jong en oud.
<https://www.krachtmetkruiden.nl>
Voor inzicht in het waarom van je klachten.
Voor meer grip op je gezondheid.
Neem contact op voor het (gratis)
kennismakingsgesprek: 06-120 49 774



Een lichaam vrij van
body stress is energiek en
functioneert optimaal!

Body Stress Release Velsen

Joyce van der Stoop
Burgemeester Weertsplantsoen 110 (1ste etage)
2071 PK Santpoort-Noord
06 13 92 18 40
info@bsrvelsen.nl

Vanwege de zachte be-
nadering is BSR Velsen
geschikt voor iedereen
- van pasgeboren
baby's tot ouderen, voor
mensen in iedere
gezondheidstoestand.



BODY STRESS RELEASE

Body Stress Release (BSR) is een
gezondheidstechniek die het lichaam
in staat stelt haar zelfhelende
vermogen optimaal te benutten.

BSR helpt het lichaam om vastgezette
spierspanning (bodystress) los te laten.

op weg
naar herstel!

ChristenUnie
Geef geloof een stem

Bestuur en Fractie van de ChristenUnie IJmond wensen u een in elk
opzicht gezegend 2020.

Bent u geïnteresseerd in het werk van de CU in Velsen dan vindt u
informatie op <https://ijmond.christenunie.nl>

Uiteraard verwelkomen wij u graag als lid van de ChristenUnie. En actief
worden binnen de Fractie danwel het Bestuur is zeker mogelijk.

Neem gerust contact met ons op.

Reijer Kooij (voorzitter Bestuur)

M 0630327770

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid



- *Specialisten in luisteren en vertalen van wensen*
- *Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid*
- *Experts in gespreksvoering terminale situaties*
- *Begeleiding met oog voor detail en eigenheid*
- *Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan*
- *24/7 bereikbaar voor u*

06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl   



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsbroek

BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- "DOE-HET-ZELF" VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- **Administraties (zzp en particulier)**
- **Belastingzaken en -advies**
- **Training & Educatie**



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond
Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

19 jan	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. G. Polderman	
	Kruispunt	9:30	Ds. L. Rasser	
26 jan	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. I.G. Clement	
	Kruispunt	9:30	Ds. P. Verhoeff	
2 feb	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. G. Polderman	
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. M.E. Vonkeman	
9 feb	Dorpskerk	10:00	Ds. K. Bras	
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. M.E. Vonkeman	
11 feb	Hofstede	15:00	Avondmaalsviering	
16 feb	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. G. Polderman	
	Kruispunt	9:30	Ds. A. Mak	
23 feb	Dorpskerk	10:00	Ds. O. Sondorp	HA
	Kruispunt	9:30	Ds. K. Bras	

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: vacature

Scriba: mw. Y. Kruisselbrink e: scribasantpoortvelsbroek@gmail.com p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velsbroek.

KERKELIJK BUREAU

dhr. R. Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

FINANCIËEL BEHEER

Voorzitter: dhr. G. Out e: voorzittercvk@gmail.com

Penningmeester: dhr. H. van Alten

e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl.

Administratie: dhr. T. Zondag t: 023 5386064

e: t.zondag@quicknet.nl.

Secretaris: dhr. W. Passchier

e: scribaatcvk@gmail.com.

Post (declaraties enz): kerkelijk bureau.

Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velsbroek.

DIACONIE

Voorzitter: dhr. J. Kusters t: 023 5377422

e: hanskusters@hetnet.nl.

Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl.

Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923

e: jan.bothof@gmail.com.

Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velsbroek. Post kerkelijk bureau.

KERK IN ACTIE

Interne contacten: dhr. M.E. Beskers,

e: m.beskers@ziggo.nl of

mw. H.L.M. Vink-Postema vinkpostema@ziggo.nl;

Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663 IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.

Diaconie Prot Gem Santpoort Velsbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

19 januari	Joke de Jong
26 januari	Carla van Dam
2 februari	Alies Passchier
9 februari	Rinus van Loo
16 februari	Luuk Hendriksen

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023 5388835

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT Velsbroek e: voorzitterwkhainink@gmail.com.

Scriba: dhr. Adriaan Rensen, e: ScribaatVelsbroek@gmail.com.

KERKGEBOUW Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek t: 023 5374678

JEUGDWERK Kruispunt

Penningmeester: dhr. Johan Hennipman, t: 06-29083235 e: johan@hennipman.nl

BEHEER

Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194, 1991WJ Velsbroek t: 023 5373281.

PREDIKANT

Mw. ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30, 1991SK Velsbroek t: 023 8223720 e: mariannevonkeman@gmail.com.

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Mw. Margriet van Herk t: 023 5387796 e: margrietv.herk@gmail.com.

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Jan Bothof, Henk Binnendijk en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082HA Santpoort Zuid t: 023 5386827 of 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen?

Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 2 t/m donderdag 6 februari 2020

verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Vertrouenspersonen

Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u contact opnemen met ds. René van der Rijst (voor de wijk Velsbroek) via e-mail: renevanderijst@kpnplanet.nl of telefoon 023 - 529 94 50 of ds. Juup van Werkhoven (voor de wijk Santpoort), e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 06 - 2304 2861. Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor handreikingen en een protocol.

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg mw. Diny Markerink t: 023 5376816
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg mw. Fija Borst t: 023 5375071
- 3 Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

19 januari Mw. S. Meulenbelt 06-20247493

26 januari Mw. A. Hurkmans 023-5371086

2 februari Mw. P. Muller 023-5262736

9 februari Dhr. E. van der Kooij 06-15890135

16 februari Mw. S. Meulenbelt 06-20247493

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)

19 januari Dhr. M. de Groot 023-5376942

26 januari Mw. C. van Woensel 023-5381515

2 februari Mw. D. Markerink 023-5376816

9 februari Dhr. R. Pomp 023-5387095

16 februari Dhr. H. Kusters 023-5377422

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB Velsbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06 24999968.

Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993

e: scribasantpoort@gmail.com

Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-67, Ontmoetingscentrum t: 023 5378820

BEHEERDER

Trees van Gastel, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl, t: 023-5378820

PREDIKANT

Mw. ds. Gilda Polderman, Ramplaan 86, 2015 GZ Haarlem t: 023-5834656 en 06 43715888

e: gildapolderman@planet.nl.

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528 Lyceumstraat 51, 1814BR Alkmaar e: keijzerelina@gmail.com.